

Kära medlemmar i Svenska Suzukiförbundet!

Vill bara tacka er alla för de många åren som jag fått förtroendet att vara SSZ:s förbundsordförande. Sedan starten 1983 har 35 år gått och vårt kära förbund har vuxit i storlek och tillhör nu gruppen av de 4-5 största inom ESA:s totalt 26 nationella medlemsförbund. Suzukipedagogiken framstår som mera viktig än någonsin i en tid som i alltför hög grad präglas av politiska ledare, som verkar sakna både vett och sans. Att vara aktiv som förälder och lärare inom Suzukipedagogiken, är ett påtagligt sätt att förbättra världen. Den tanken inger åtminstone mig ett stort hopp, trots alla galenskaper som vi dagligen matas med via våra nyhetsmedier. Suzukipedagogiken får aldrig bli en religion, men är absolut en aktiv rörelse över stora delar av vårt klot för att påtagligt förbättra världen.

För mig känns det fint att lämna över ordförandeklubban till Päivikki Wirkkala-Malmqvist. Att det är hon som ställer upp som min efterträdare fyller mig med både tacksamhet och glädje. Jag hyser en stor respekt och beundran för Päivikki, som varit min lärarkompis sedan massor av år tillbaka. Eftersom jag anser att man inte ska sitta på en ordförandepost alltför länge, har jag på senare år plågats en hel del av att jag just suttit för länge. Hur det än är, så innebär det ofta en blockering för nya tankar och initiativ. Nu ser jag med tillförsikt fram mot att vårt svenska Suzukiförbund ska komma att utvecklas och vitaliseras under den nya styrelsen.

Mina innerligaste lyckönskningar och stort tack elever, föräldrar och lärare för alla oförglömliga minnen. Må SSZ fortsätta att utvecklas och ge dem de handlar om – våra älskade elever – verktyg att ta sig an världen på ett konstruktivt sätt. Att de dessutom får med sig musikens ädla skatt, är ju helt fantastiskt!

Musiken som medel – människan som mål!

Sven Sjögren

förbundsordförande i Svenska Suzukiförbundet 1983-2018